

Τζούρτζια, 29 Ιουλίου 2010



ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

Οργή και αγανάκτηση είναι τα συναισθήματα που εκφράζουν με έντονο και δυναμικό τρόπο οι πολίτες των ορεινών Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Τρικάλων στους πολιτικούς που επισκέπτονται τα ορεινά χωριά προς άγγραν ψήφων ενόψει των δημοτικών και λοιπών εκλογών του προσεχούς Νοεμβρίου 2010. Σχετική φραστική επίθεση δέχτηκε πρώην Υπουργός κατά την επίσκεψή του στο όμορφο κεφαλοχώρι Τζούρτζια της Διευρυμένης Κοινότητας Ασπροποτάμου κατά την εορτή της Αγίας Παρασκευής.

Την ίδια τύχη αναμένεται να έχουν και όσοι άλλοι πολιτικοί τολμήσουν να επισκεφθούν τα ορεινά χωριά της Νότιας Πίνδου το φετινό καλοκαίρι. Ευθύνες επιρρίπτονται από τους κατοίκους αφενός στους Βουλευτές Νομού Τρικάλων όλων των κομμάτων που δεν αντέδρασαν συλλογικά και επέτρεψαν στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ραγκούση και τους συμβούλους του που ούτε τη στοιχειώδη γνώση δεν διαθέτουν για τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην ορεινή Ελλάδα και τα διαφορετικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών και που ουδεμία σχέση έχουν με τα προβλήματα του κάμπου. Αφετέρου, μεγάλες ευθύνες έχουν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ασπροποτάμου, ο Δήμαρχος Αιθίων και τα μέλη των συμβουλίων τους που δεν κινητοποιήθηκαν μαζί με τους Βουλευτές της περιοχής αλλά δέχτηκαν μοιρολατρικά την απαράδεκτη απόφαση της κατάργησης των δυο παραπάνω τοπικών αυτοδιοικητικών οργανισμών και, αντί για τη συνένωσή τους σε ένα μεγάλο Ορεινό Δήμο Ασπροποτάμου - Ν. Πίνδου, την ένταξη των ορεινών χωριών στους Δήμους Καλαμπάκας και Πύλης, αντίστοιχα. Η απόφαση αυτή θα έχει πολλαπλές συνέπειες για την περιοχή καθώς την αντιμετωπίζει μειονεκτικά σε σχέση με τις περιοχές του κάμπου, αποδυναμώνοντας κάθε προσπάθεια αξιοποίησης των ιδιαίτερων πλουτοπαραγωγικών πηγών της ορεινής ζώνης, την ορεινή βιολογική κτηνοτροφική και μελλισοκομική παραγωγή και την ήπια τουριστική ανάπτυξη, σε μια περιοχή που διαθέτει απaráμιλλο φυσικό πλούτο ιδιαίτερου κάλους, ισάξιο ή και ανώτερο πολυδιαφημισμένων περιοχών της Ευρώπης.

Αυτή η προοπτική θάβεται για τις επόμενες δεκαετίες με τη χωροταξική ρύθμιση που επιβάλλει ο «Καλλικράτης» ενώ με μια διαφορετική σχεδίαση, που μάλιστα την πρότειναν εδώ και μήνες τοπικοί φορείς και Σύλλογοι του ορεινού όγκου, θα μπορούσε να δοθεί νέα πνοή σε αυτά τα χωριά, οι κάτοικοι των οποίων στο παρελθόν έγραψαν ιστορία, επιβιώνοντας μέσα από αντίξοες καιρικές συνθήκες και τη φτώχεια, και παραδίδοντας τον φυσικό πλούτο στις επόμενες γενιές. Φυσικό πλούτο που προσπάθησε και σε μεγάλο βαθμό ανέδειξε ο πρώτος Καποδιστριακός Πρόεδρος της Δ.Κ. Ασπροποτάμου κ. Στέργιος Ράπτης (δασάρχης), χωρίς όμως το μεγάλο έργο του να έχει συνέχεια από τους διαδόχους του.

Έστω και με τα νέα αυτά δεδομένα, οι κάτοικοι στις καθημερινές τους συζητήσεις κάτω από τον πλάτανο στις πλατείες των χωριών ελπίζουν τουλάχιστον οι υποψήφιοι για τους δύο νέους Δήμους Καλαμπάκας και Πύλης να προσέξουν ιδιαίτερω στην επιλογή των Δημοτικών Συμβούλων τους. Είναι αναμενόμενο να σπεύσουν πολλοί καρεκλοκένταυροι και κατ' επάγγελμα «πατέρες» της τοπικής αυτοδιοίκησης να διεκδικήσουν τις θέσεις αυτές. Υποχρέωση και καθήκον των επικεφαλής των εκλογικών συνδυασμών είναι να αποκλείσουν από τα ψηφοδέλτιά τους όσους επιδιώξουν να επανέλθουν παρά το γεγονός ότι δεν προσέφεραν καμιά αξία λόγου υπηρεσία στα χωριά του Ασπροποτάμου παρά μόνο ικανοποίησαν την ανάγκη τους για δημόσια προβολή. Αντίθετα, μπορούν να αναζητηθούν νέα πρόσωπα, άφθαρτα, έντιμα, ικανά και καταξιωμένα στο κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον, με τη βοήθεια των οποίων οι υποψήφιοι Δήμαρχοι να σχηματίσουν τα ψηφοδέλτιά τους, χωρίς να ξεχνούν τις ιδιαιτερότητες και την ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ των ορεινών και των πεδινών περιοχών των νέων Δήμων.