

Εφημερίδα Έθνος 3/6/2007

Υπάρχει και η άλλη Ελλάδα

Υπάρχει και η άλλη Ελλάδα με τους ανθρώπους της που την αγαπάνε. Αυτή η Ελλάδα της περιφέρειας είναι η Ιστορία και η συνέχεια του τόπου μας κι ας ζει στην εγκατάλειψη και την απομόνωση από το κράτος των Αθηνών.

Από τον Δημήτρη Παπαχρήστο, Συγγραφέα

Υπάρχει και η άλλη Ελλάδα με τους ανθρώπους της που την αγαπάνε. Αυτή η Ελλάδα της περιφέρειας είναι η Ιστορία και η συνέχεια του τόπου μας κι ας ζει στην εγκατάλειψη και την απομόνωση από το κράτος των Αθηνών. Είτε είναι η Δυτική Μακεδονία, που στην περιοχή της Πτολεμαΐδας πλήττεται και υποφέρει από τις επεκτάσεις της ΔΕΗ που δεν νοιάζεται για τη ζωή των ανθρώπων που ζούνε εκεί, όπως συμβαίνει με την επέκταση που προετοιμάζεται να φτάσει 250 μέτρα από το τελευταίο σπίτι του προσφυγικού, ποντιακού χωριού Ποντοκόμη, με όλες τις συνέπειες και επιπτώσεις όχι μονάχα στο επιβαρημένο περιβάλλον όσο στην υγεία των κατοίκων και των παιδιών προπαντός, γι αυτό και μέσα από τον Σύλλογο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής αντιδρούν και πασχίζουν να ακουστούν.

Είτε πρόκειται για την Κεντρική Μακεδονία, που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα όχι μόνο στον τομέα ανάπτυξης, αλλά και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, που φτάνει στο επικίνδυνο σημείο ακόμα και η λίμνη Κορώνεια να κινδυνεύει να γίνει ένας βούρκος...

Είτε πρόκειται για τη Χαλκιδική, τη Θράκη, έτσι για να αναφερθούμε μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί λίγο - πολύ, αναλόγως της περιοχής, ανάλογα προβλήματα προκύπτουν, γιατί η λεγόμενη ανάπτυξη είναι αλόγιστη και καταστροφική με επιπτώσεις και στον τουριστικό τομέα.

Εχουμε φτάσει στο σημείο να φοβόμαστε όταν πάει να γίνει ένα έργο κι όταν το ακολουθούν και περιβαλλοντικές μελέτες, γιατί δεν λογαριάζεται ο παράγοντας άνθρωπος και η αρμονική σχέση του με το περιβάλλον που διαταράσσεται από απρόσωπες υπηρεσίες και από επαγγελματίες, ειδικούς επιστήμονες και τεχνοκράτες, που αποφασίζουν μέσα από τα γραφεία τους.

Μεγάλη χαρά όμως δεχτήκαμε όταν επισκεφτήκαμε τον ορεινό όγκο της πατρίδας μας που υπάρχουν τα βλαχοχώρια, καλεσμένοι από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων και τη Φιλεκπαιδευτική αδελφότητα Τζούρτζιας της Αθαμανίας, όπου διοργανώθηκε με εκπληκτικό και άψογο τρόπο και με αληθινό πνεύμα φιλοξενίας το 9ο Συμπόσιο Ιστορίας, λαογραφίας, βλάχικης παράδοσης μουσικής και χορού.

Πραγματικά έδειξαν πόσο αγαπούν τον τόπο τους και η ψυχή τους βρίσκεται πάντα εκεί, θροίξεται από τα έλατα, τις οξιάς, και τον Ιταμο και δροσίζεται από τα καθαρά νερά, τα γάργαρα της περιοχής Ασπροποτάμου που στο διάβα τους ανασταίνουν την περιοχή, και λίγο πιο κάτω δοκιμάζονται με τα φράγματα στον Αχελώο και οφείλουμε ως χώρα να τα προστατέψουμε γιατί μας ξεδιψάνε εδώ στο κέντρο, δηλαδή στο κράτος των Αθηνών που δεν έχει το δικαίωμα να επιτρέπει να παρεμβαίνουν διάφοροι που θέλουν να εκμεταλλευτούν και δεν διστάζουν να

απειλούν ακόμα και το μοναδικό και πανέμορφο τοξωτό γεφύρι της Πλάκας στον Αραχθό, που κι αυτός κινδυνεύει και έχουν ξεσηκωθεί οι κάτοικοι.