

Μαριγούλα Χύμα - Πλαστήρα

γεννηθείσα το 1912

η μεγαλύτερη εν ζωή Τζουρτζιώτισσα!



Γεννήθηκε την εποχή που ο ελληνικός στρατός έμπαινε απελευθερωτής στη Θεσσαλονίκη. Ήταν 10 ετών παιδί όταν, από πολύ μακριά, ακουγόταν ο αχός και οι λυγμοί από την καταστροφή της Σμύρνης. Γυναίκα πια, είδε τους Ιταλούς και τους Γερμανούς να καταλαμβάνουν τη χώρα μας. Έζησε δημοκρατίες και δικτατορίες, καιρούς πολέμου και καιρούς ειρήνης. Πρόσφατα, άκουσε για οικονομική κρίση, μνημόνιο και τρόικα. Σήμερα, η **Μαριγούλα Χύμα**, χήρα Στέλιου Πλαστήρα, είναι σχεδόν 103 **ετών** και συνεχίζει ακάθεκτη ...

Η Μαριγούλα γεννήθηκε αρχές του 1912, με καταγωγή από την Τζούρτζια Ασπροποτάμου, βλαχοχώρι του ορεινού όγκου της Νότιας Πίνδου. Τρίτο παιδί του Αλέξη Χύμα και της Ελένης Ντίκου, είχε άλλα δύο αδέρφια, τον Θανάση Χύμα και τη Βασιλική σύζυγο Χρήστου Μαυρομμάτη (Τάμου). Σε ηλικία 24 ετών παντρεύτηκε τον συμπατριώτη της Στέλιο Πλαστήρα και, όπως όλοι οι Βλάχοι Ασπροποταμίτες, μοίρασε το χρόνο της μεταξύ του βουνού (Τζούρτζια) το καλοκαίρι και του κάμπου (Τρίκαλα) το χειμώνα. Σήμερα ζει μόνιμα στα Τρίκαλα, μαζί με την οικογένειά της - το γιο της Γιώργο, τη νύφη της Νίκη και τον εγγονό της Στέλιο. Η Μαριγούλα χαίρει άκρας υγείας, διατηρεί ακέραιη τη μνήμη της και μπορεί άνετα να συζητά ανασύροντας ενθυμήσεις πολλών δεκαετιών πίσω στο χρόνο.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες με τους πατριώτες του χωριού πληροφορίες, **η Μαριγούλα είναι η μεγαλύτερη εν ζωή Τζουρτζιώτισσα!** Της ευχόμαστε να ξεπεράσει κάθε όριο μακροζωίας και να τη χαίρονται, ακμαία και με διαύγεια πνεύματος, οι συγγενείς και οι συμπατριώτες της!

Ο ανηψιός της, Απόστολος Χρ. Μαυρομμάτης (Τάμος)

Τζούρτζια Ασπροποτάμου, Αύγουστος 2014