

Σεπτέμβρης 2012 – Σεπτέμβρης 2013.

Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι αναγνώστες αυτής της ιστοσελίδας, συμπληρώθηκε ήδη ένας χρόνος από τότε που ξεκινήσαμε την έρευνα για την καταγραφή των τζουρτζιωτών μεταναστών. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Καταγράφηκαν 183 ονόματα. Ένας πρώτος πυρήνας 75 ονομάτων υπήρχε ήδη στα αρχεία της ΦΑΤΑ και ήταν αυτός που έδωσε το έναυσμα για τη σχετική έρευνα. Μετά από έναν χρόνο έρευνας λοιπόν παραδίδουμε στην ιστορική μνήμη των τζουρτζιωτών τα ονόματα του μεγαλύτερου όγκου των μεταναστών μας, (ο κατάλογος θα παραμένει ανοιχτός για όποιον έχει να προσθέσει νέα στοιχεία) και ένα αφήγημα, το «Αμέρικα-Αμέρικα», που αναφέρεται σε μία αληθινή τζουρτζιώτικη ιστορία, η οποία αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των μεταναστευτικών ιστοριών του χωριού μας.

Με τη συμπλήρωση του ενός έτους αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω τους συμπατριώτες που έθεσαν στη διάθεσή μας σχετικά ιστορικά στοιχεία για μετανάστες και συγκεκριμένα τους: Στέλλα Μπουκουράκη, Σωτήριο Ζώγα, Χρήστο Λαϊάκη, Σταυρούλα Μπάκα, Ιωάννη Αθ. Κούτσια, Στέλλα Καφαντάρη-Ντίκου, Ιωάννη Κ. Κλεισούρα και Ιωάννη Σπυρ. Σαμαρά.

Σεπτέμβρης 2013

Μαρία Ταμπακιώτη-Σίμου

Φιλολόγος-Μέλος της ΦΑΤΑ.



Αυθεντικό σεντούκι από Αμερική (προσωπική συλλογή Μ. Ταμπακιώτη- Σίμου)



Λεπτομέρεια από την ετικέτα στο σεντούκι



Τα πρόσωπα του αφηγήματος «Αμέρικα – Αμέρικα» ήταν υπαρκτά, ήταν συγγενείς της συγγραφέα Μαρίας Ταμπακιώτη – Σίμου.

Στη φωτογραφία (γύρω στο 1930) εικονίζεται ο παππούς της κ Μαρίας, Νικόλαος Ήππας, η θεία της Αναστασία Ήππας, ο σύζυγος της Αναστασίας, Νικόλαος Τριζώνης και τα δυο παιδιά τους Παρασκευή και Χρήστος.